

HET Undercover bij Scientology in Nederland, deel 2 SCIENTOLOGY OERWOUDE

GEEN VIERSTERRENHOTEL. HET AFKICKCENTRUM
NARCONON VAN SCIENTOLOGY IN ZUTPHEN.

BEDRIJFJES, ORGANISATIES EN WEBSITES WAARVAN VAAK NIET DUIDELIJK IS DAT ZE VAN SCIENTOLOGY ZIJN. EEN EIGEN AFKICKCENTRUM. EEN EIGEN LAGERE SCHOOL. SCIENTOLOGY IS VEEL MEER DAN EEN 'KERK' IN AMSTERDAM. REVU TOOG UNDERCOVER NAAR AFKICKKLINIEK NARCONON IN ZUTPHEN. 'GEEN VAN ONS IS PSYCHOLOOG.'

'A'lle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht,' vertelt Miranda van afkickcentrum Narconon te Zutphen. Eigenlijk was Miranda (vijftiger, licht geblondeerd haar) vergeten dat we vandaag langs zouden komen voor een mogelijke plaatsing van een 'cocaineverslaafde vriendin'. Maar nu we er toch zijn wil ze best wat anekdotes kwijt over de verslaafden die ze de afgelopen 22 jaar heeft begeleid. Ze praat op fluistertoon. Miranda: 'Cliënten moeten hun zonden voor ons opschrijven om zo een nieuw begin te maken. Eentje vertelde dat hij iemand door zijn kop had geschoten. We hebben het gecheckt bij de officier van justitie, maar die wist van niets.' Lachend: 'Is de biecht die we van de katholieke kerk hebben geleend toch nog ergens goed voor.' Narconon is een voorbeeld van een (dekmantel) organisatie van de Scientologybeweging die in België, Duitsland en Frankrijk als sektarisch wordt omschreven. 'Scientology kent verschillende instellingen die hetzelfde zijn georganiseerd als de Scientology Kerk,' zegt de Belgische moraalwetenschapper Pieter Blondeel die afstudeerde op een onderzoek naar de beweging. 'Ook zij bieden net als de kerk de technologie van oprichter Hubbard aan die je naar een hoger niveau moet brengen.' Het gaat hier niet om toeval. Blondeel: 'Het door Hubbard bedachte Zone Plan betekent dat iedere scientoloog een groep of organisatie binnen moet dringen om er de praktijken van Scientology aan toe te voegen. In het Special Zone Plan uit 1960 zegt Hubbard: 'Vraag geen toestemming. Dring ze binnen en begin te functioneren.'

UITBREIDING

'Het is geen viersterrenhotel,' zegt Miranda over de staat van de afkickkliniek aan de Deventerweg. Daar is geen woord aan gelogen. Het statige pand ziet er van buiten uit alsof het op instorten staat. Geschilderd is het al jaren niet. Maar het gaat goed met de zaken, als we Miranda mogen geloven. 'We hebben een nieuw groter pand in Deventer op het oog.'

Ze licht het programma toe: 'We werken hier met de methoden van L. Ron Hubbard.' Zijn foto hangt in een gouden lijstje aan de muur. Bijzonder is de methode waarbij de Scientologen een cliënt op een stoel zetten en mentaal afbranden. Miranda: 'We hadden hier eens een jongen die bijvoorbeeld fan was van Feyenoord.

Dan kraken we Feyenoord helemaal af en mag hij niet boos worden.'

Een behandeling kost 2500 euro per maand. 'Het verschilt per individu hoe lang hij nodig heeft,' zegt Miranda. 'Maar meestal zes tot acht maanden.' We tellen zo'n twintig afkickende jongeren. Als zij allemaal het volle pond zouden betalen, wordt er maandelijks in totaal 50.000 euro op Narconons bankrekening bijgeschreven. Per jaar is dat 600.000 euro. Een nieuw pand aankopen of een verbouwing zou in theorie makkelijk moeten kunnen. Wat er met het geld gebeurt weten we niet, omdat stichtingen in Nederland geen jaarrekening hoeven te deponeren.

We krijgen een rondleiding van de 16-jarige Patrick. Hij zit al 14 maanden intern (à 35.000 euro) bij Narconon. Daar krijgt Patrick een smoezelige matras voor op een stapelbed in één van de grote slaapkamers waar her en der shag rokende jongeren op bed liggen of tv kijken. De maaltijden zijn inbegrepen, net als de sauna, die een apart onderdeel vormt van de therapie. 'Ze gaan er dagelijks viereneenhalf uur in,' zegt Miranda. Ze pakt er een foldertje bij en wijst op een plaatje. 'Veel gifstoffen hopen zich op in vet. Als vet wordt verbrand komen ze vrij.' De verslaafden krijgen daarnaast vitaminecocktails om weer helemaal aan te sterken. 'Van vitamine B3 ga je heel erg trillen.'

Op de onderste etage zien we een kamer waarvan de deur openstaat. De kamer puilt uit met stapels dossiermappen. Op de zijkant van de mappen staan allerlei namen. 'Hier wordt alles over iedereen bijgehouden,' zegt Patrick. Vermoedelijk ook alle opgeschreven zonden.

Miranda geeft desgevraagd toe dat er bij Narconon geen psychologen werken. 'Alleen ervaringsdeskundigen,' zegt ze. 'We hebben allemaal cursussen gevolgd over de methodes van Hubbard en we gaan geregeld naar het hoofdkantoor (van Scientology – red.) in Kopenhagen om er nieuwe trainingen te volgen.' Ook komen er zo eens per maand mensen uit Kopenhagen langs om de boel te inspecteren. Miranda: 'Daar zamelen we dan allemaal geld voor in.'

SPONSORLOTERIJ

Nederland kent een aantal organisaties die een directe verbinding met Scientology en scientologen hebben. De verschillende instellingen hebben veel overeenkomende stafleden. Ook verwijzen de organisaties naar elkaar voor meer informatie. 'Ze dragen namen die op het eerste gezicht niets

met Scientology te maken hebben,' zegt Pieter Blondeel, 'zoals Het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens, Stichting De Weg Naar Het Geluk en Narconon.'

Bijlescentrum Aps aan de Rozengard 1233 in Lelystad is bijvoorbeeld Stichting Applied Scholastics met een door Hubbard ontwikkelde leermethode. Deze stichting heeft volgens de website ook een vestiging in Bussum en een Studie Centrum voor Individuele Ontplooiing in



DUIVELS. PROTEST TEGEN DE XENU-THEORIE VAN SCIENTOLOGY IN DUBLIN.

Veldhoven. Scientology heeft een eigen particuliere basisschool: de Lafayette School in Amsterdam-Oost. De onderbouw kost 4680 euro per jaar en de bovenbouw 5880 euro.

Als we een e-mail naar Aps sturen om ons (fictieve) drukke zoontje dat zich moeilijk kan concentreren aan te melden, schrijft coördinator Jos Koster terug dat de kosten 35 euro per uur zijn. Hij geeft meteen een trits websites door als adhd-medicatie.nl, alle-dagen-heel-druk.nl en kidsopdekorrel.nl die onder andere uitleggen dat ADHD niet behandeld moet worden met medicatie als Ritalin.

De websites staan geregistreerd onder het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM) dat zich ondanks zijn misleidende naam puur tégen de psychiatrie richt. In de afgelopen vier jaar kreeg het NCRM 9500 euro van de Sponsorloterij. 'De NCRM maakt gebruik van het geormerkt-wervensysteem,' zegt Sponsorloterijwoordvoerder Jeroen Gerlag. 'Daarbij kunnen ze mensen aansporen loten te kopen en de naam van het NCRM achter te laten. Wij keren ze dan de helft van het lot uit.'

BELASTINGVOORDEEL

Stichting Narconon Nederland en Stichting Applied Scholastics worden door de Belastingdienst sinds 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's). Belasting-

technisch is dat interessant, want er hoeft dan geen successierecht of schenkingsrecht betaald te worden over erfenissen en schenkingen die de instelling ontvangt in het kader van het 'algemeen belang'. Bovendien kan een donateur giften aan een ANBI van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

De Scientology Kerk is zelf geen ANBI. Misschien omdat het volgens de KvK in elk geval onduidelijk is waar ze zich bevindt. Op de internationale

gaat om een zwarte loods van Kubus Selfstorage waarop overal gele bordjes met 'videobewaking' hangen. Binnen zit een receptioniste die uitlegt dat instellingen ook postbussen kunnen huren.

ADVIESBUREAUS

Scientology verspreidt zich in Nederland ook via verschillende adviesbureaus zoals Improved Conditions uit Almere, Silhouet Management met vestigingen in Weesp en Hendrik-Ido-Ambacht



PARTICULIER. ONDERWIJS OP DE LAFAYETTE SCHOOL VAN SCIENTOLOGY IN AMSTERDAM-OOST.

Scientology-website staat dat de vestiging in Nederland de Nieuwezijds Voorburgwal 116-118 in het centrum van Amsterdam is. Volgens de KvK zit daar echter uitgeverij New Era Publications International die zich richt op de verspreiding van Hubbards werk.

Wel zit er sinds juni van dit jaar een Stichting True Source Scientology in Schiedam, met volgens de KvK het volgende doel: 'De scientology te bevorderen als religie zonder commerciële belangen van enige aard.' Het adres is gelegen op een Schiedams bedrijventerrein langs de A20. Het

en Oxford uit Eindhoven. In een advertentie op marktplaats.nl zegt die laatste diensten te hebben geleverd aan grote bedrijven, waaronder Philips Medical Systems.

Daarbij wordt de door Scientology veel gebruikte Oxford Capacity Analyse gebruikt om duidelijk te maken wat er mis is met iemand. Online kan hij overigens ook worden ingevuld op testw-persoonlijkheid.nl. Op die pagina staat wel dat de test wordt 'aangeboden door de Scientology kerk' en na het invullen neemt die snel contact met je op. 'Als je op de sites van die instellingen kijkt, zie je een

WAT GELOVEN ZE NOU PRECIES?

Vanaf 1966 geeft Scientology meer geavanceerde graden uit: de 'Operating Thetan Levels'. In OT III, genaamd de 'Wall of Fire', leert men de nieuwe waarheid 'Incident II': vijfenzeventig miljoen jaar geleden wou de kwaadaardige, intergalactische strijder Xenu het probleem van overbevolking oplossen. Hij nam de mensen van zo'n 76 planeten (die de Galactische confederatie vormden) gevangen, bevroor ze en sloot ze op in vulkanen op de planeet Teegeeaek. Dat blijkt nu de planeet Aarde te zijn. Al deze mensen werden daar geïmplanteerd met 'body thetans'. Zes jaar na deze gebeurtenissen heeft men Xenu gevangengenomen en opgesloten in een elektronische val. De Galactische confederatie kon zich niet herstellen. Alle mensen hebben vandaag de dag nog steeds last van de vele geïmplanteerde 'body thetans'. Elke 'body thetan' moet 'gecleared' worden om de ladder (de 'Bridge to Total Freedom') te bestijgen. Belangrijk is dat men deze 'waarheid' pas te weten komt als men de OT-III cursus neemt, wanneer er al veel tijd en geld is geïnvesteerd om 'clear' te worden. Tekenfilmserie *South Park* wijdde in serie 9 aflevering 12 'In the closet' aan dit Scientology-inzicht, waarna wijlen scientoloog Isaac Hayes, die de stem van Chef insprak, de serie verliet.

verwijzing naar RTC of CSI,' zegt Blondeel. RTC staat voor Religious Technology Center en CSI voor Church of Scientology International. Blondeel telde 236 merknamen. Hoe de geldstromen precies lopen is mede daardoor onduidelijk.

Blondeel is ervan overtuigd dat scientologen geloven dat hun manier van leven de beste is. Daarom willen ze hun overtuiging verspreiden. Ze krijgen er ook wat voor terug. 'Voor nieuwe leden die worden aangedragen krijgen ze compensatie,' zegt

Blondeel: 'Scientology is een organisatie met een duidelijk commercieel doel. Er zijn voorschriften van Hubbard waaruit naar voren komt wat het belangrijkste is: geld verdienen.' In het twaalfpuntenplan van de Hubbard Communication Office Policy Letter (9 maart 1972) zijn Punt A en J hetzelfde: 'geld verdienen'. Punt K: 'Meer geld verdienen.' Het slotpunt L zegt: 'Zorg dat andere mensen produceren, zodat er geld kan worden verdiend.' Blondeel: 'Zelfs als je ervan uitgaat dat het

een hoop geld vinden en niet weten of onze vriendin dat kan betalen. 'Nou, dat komt wel goed,' zegt Miranda. 'We bedenken wel wat. Heeft ze misschien ADHD, dan kunnen we een Persoons Gebonden Budget regelen.' Daarmee zegt Miranda dat onze vriendin een beroep zou kunnen doen op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten om aan geld te komen. Miranda: 'Kijk, als ze de eerste maand maar hier is, dan komen we er daarna wel uit.'



Blondeel. 'Op welke manier weet ik niet, maar dat zou bijvoorbeeld in studie-uren kunnen zijn.' Zo zijn diverse scientologen in de problemen geraakt. Twee jaar geleden vertelden een paar ex-leden aan Revu hoe ze met een schuld van meer dan 100.000 euro de kerk verlieten. Cursussen die ze nog niet hadden betaald moesten bij het verlaten van de kerk alsnog worden voldaan. Ze noemden Scientology 'één grote geldmachine'.

een religie is, zou je denken dat je vrij moet zijn die religie te volgen of te verlaten. Geld verdienen aan leden moet het laatste zijn waar een religie zich mee bezighoudt. Laat staan je leden zo ver in de schulden werken dat ze voor eeuwig aan je vastzitten.'

ROMMEL

Bij Narconon zeggen we toch nog maar een keer tegen Miranda dat we 2500 euro per maand wel

Miranda lijkt het wel oprecht te menen met de verslaafden die ze onder haar hoede neemt. 'Slikt je vriendin antidepressiva? Dat is zulke rommel joh, kan ze beter mee stoppen.' Ze kijkt bedenkelijk en drukt ons een foldertje in de hand dat is uitgegeven door het inmiddels bekende Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens. Opeens zegt ze: 'Hebben jullie wel voorzorgsmaatregelen genomen voor de griep?'

De verslaggevers: 'De griep?'
Miranda: 'Och ja, een van de meiden had de Mexicaanse griep, maar de incubatietijd is al verlopen, hoor. Jullie krijgen zo een schaalte yoghurt en vitamine C. Voor de zekerheid.'

Een jongen komt met twee grote borden yoghurt en opent zijn vuist waarin zes oranje tabletten zitten. Men blijft om ons heen staan en toekijken tot we de slagschepen hebben weggeslikt. 'Dat is 3000 milligram vitamine C,' zegt Miranda. Dat nemen we maar van haar aan. Met een letterlijk brok in de keel maken we ons uit de voeten. Miranda: 'We hebben altijd plek. Tot snel!' 
De namen van Miranda en Patrick zijn gefingeerd.

Reageren? reactie@revu.nl

Hoe kijken het Nederlands rechtssysteem en de overheid naar Scientology en wat gelooft Scientology nou eigenlijk? Kijk op revu.nl.

REACTIES

■ Scientologywoordvoerder Julia Rijnvis reageert per e-mail en noemt Revu 'merchants of chaos'. Ze vermoedt dat 'de psychiatrie' en 'de farma' (de farmaceutische industrie) achter de artikelen zitten: 'Kennelijk zijn wij dus heel gevaarlijk voor deze miljardenbusinesses en u laat u dus netjes voor hun karretjes spannen.' Daarnaast bevestigt zij de banden met de NCRM en Narconon. 'Wij hebben dit jaar al meer dan tien demonstraties georganiseerd (onder de vlag van de NCRM – red.) tegen het feit dat de psychiatrie & big farma zich niet hoeven te verantwoorden voor de desastreuze bijwerkingen van psychofarmaca waardoor er steeds meer geweldsmisdrijven voorkomen. (...) We gaan ook onze activiteiten uitbreiden m.b.t. drugspreventie, lezingen vanuit Narconon etc.'

■ De Belastingdienst beroept zich op geheimhouding op de vraag waarom de Scientology Kerk geen ANBI is en de drie stichtingen (Narconon, De Weg Naar Het Geluk en Applied Scholastics) wel. Wordvoerder Sharon Bartels: 'Maar het is niet zo dat we onze oren en ogen dichthouden. Als er een aanleiding is, kunnen we er nog wel eens naar kijken.'

■ Wordvoerder Wouter van der Horst van de Inspectie voor de Gezondheidszorg meldt op de vraag of Narconon zich op de website een afkickcentrum mag noemen, hoewel er geen professionele zorgverleners zijn: 'Iedereen in Nederland mag een opvangcentrum voor verslaafden beginnen. Ook zonder professionele zorgverleners kunnen mensen op eigen kracht afkicken.'