

Je bent en IMAM en HOMO...

DE COMING OUT VAN MUHSIN HENDRICKS

MUHSIN HENDRICKS VASTTE VROEGER TIJDENS DE RAMADAN – WAARVAN WE NU DE TWEEDE WEEK BELEVEN – TACHTIG DAGEN EXTRA. HET HIELP NIET OM VAN ZIJN HOMOSEKSUELE GEAARDHEID AF TE KOMEN. DUS KWAM DE ZUID-AFRIKAAN UIT DE KAST. EN HELPT NU ALS ENIGE HOMO-IMAM TER WERELD ANDERE HOMOSEKSUELE MOSLIMS.

De beveiligingsbeambte voor het grote hek kijkt bedachtzaam. 'The Inner Circle? Die zit hier in het gebouw.' Hij wijst naar een geel huis dat in de hoek van een verder verlaten bedrijfs-terrein ligt in een buitenwijk van Kaapstad, Zuid-Afrika. Het is zeven uur 's avonds en de straten zijn zo goed als leeg. 'Klop maar aan,' zegt de beveiliging en het grote hek schuift langzaam open. Voor de deur staan wat auto's met daarin mensen die op iets lijken te wachten. Een meisje stapt uit en zegt: 'Hoi, ik ben Faye, ben jij homo? Ben jij moslim?' Twaalf jaar geleden besloot Muhsin Hendricks (41) dat hij de leugen die hij leefde niet meer vol kon houden. Hij vertelde zijn moeder dat hij, ondanks zijn huwelijk met Fatima en zijn drie kinderen, op mannen viel. 'Toen viel ze flauw.' Niet verwonderlijk, ze is een belijdend moslima en gaf les aan meisjes in de lokale moskee en Hendricks' opa was imam. Zijn coming-out ging als een lopend vuurtje door de gemeenschap. Hij gaf les op de plaatselijke koranschool en werd terstond ontslagen. 'Eerst was ik nog een van de beste leraren en ineens voldeed ik niet meer. Alleen maar omdat het schoolbestuur bang was dat ouders hun kinderen van school zouden halen omdat ik op mannen val.' Hij besloot gelijkgestemden te gaan helpen die net als hij een tweestrijd ervaren tussen de

islam en homoseksualiteit. Inmiddels is hij de enige homo-imam ter wereld die zijn moslim-gemeenschap middels de organisatie The Inner Circle probeert te leiden naar een leven waarin je best op iemand van hetzelfde geslacht kunt vallen én in Allah kunt geloven. Zijn eigen strijd is daarbij het uitgangspunt. Muhsin wist op zijn 5de al dat hij anders was. 'Ik speelde met poppen en met meisjes. Ik vond jongens veel te ruig. Ze noemden me *sissy* en *girly* op school.' Terwijl zijn broer zijn vader hielp in de bouw, stond de kleine Muhsin zijn moeder bij in de keuken. 'Mijn vader zei: 'Halima, deze kan beter bij jou blijven.' Maar eenmaal in de puberteit kon hij zijn geloof niet met zijn geaardheid verenigen. 'Ik dacht: waarom heeft mijn Allah mij verlaten? Waarom ben ik zo gemaakt?'

TER DOOD VEROORDEELD

Jaarlijks vastte hij, naast de ramadan, tachtig extra dagen. Maar dat bracht hem ook niet op andere inzichten. 'Ik verdronk mezelf in spiritualiteit in de hoop antwoorden te vinden.' Hendricks besloot een nog devoter bestaan op te bouwen. 'Ik ging naar Pakistan om aan de Islamitische Universiteit van Karachi te studeren. Iedereen dacht dat ik wegging om kennis op te doen om imam te worden. Diep van binnen wilde ik te weten komen waarom Allah me verwierp voor iets dat ik zelf niet heb gekozen. Juist omdat ik zo'n toegewijde moslim ben.'

Terug in Kaapstad wilde hij niet langer zwijgen. 'Ik scheidde van Fatima en kwam op mijn 29ste uit de kast.' Op de radio werd hij daarna meteen ter dood veroordeeld. Maar er was nog een keerzijde. 'Toen ik het eenmaal openbaar had gemaakt, ontdekte ik dat er meer moslims zijn zoals ik.' Hij begon met het organiseren van bijeenkomsten waarin vrienden van hem ervaringen konden delen. Een lesbische vriendin van hem, wier naam hij niet wil noemen, kon de strijd tussen haar seksualiteit en haar geloof in Allah niet aan en nam een overdosis pillen. 'Twee dagen later werd ze dood op haar gebedskleed gevonden,' zegt Hendricks. 'Dat mag niet nog eens gebeuren.' Daarom vormde hij de informele praatgroepen om tot de organisatie The Inner Circle. Naast workshops voor islamgeleerden over homoseksualiteit en de koran, organiseert hij wekelijks een *halqah*, een studiering. De inloop is vrij en er komen telkens zo'n tien tot vijftien homo's en lesbiennes op af die Hendricks om advies vragen en zijn 'lessen', zoals hij zijn preken noemt, te bespreken. Hendricks: 'Ik probeer ze met hun problemen te helpen.' Die hulp is soms cruciaal. De schrandere Kareem neemt Muhsin apart en fluistert: 'Zayne heeft vannacht weer geprobeerd zelfmoord te plegen. Ik weet niet wat ik moet doen, want het is de



MEKKA. HENDRICKS GING IN 2003 OP BEDEVAART. MOSLIMS MOETEN DIE TEN MINSTE EEN KEER IN HUN LEVEN GEMAAKT HEBBEN. 'NIEMAND DAAR WIST DAT IK VOOR ALLE HOMOSEXUELE MOSLIMS KWAM BIDDEN, ALLEEN ALLAH.'

zoveelste keer.' Hendricks knikt. Als Zayne (19) binnenkomt neemt hij de getroebleerde tiener apart. 'Wij gaan even praten en zijn zo weer terug.'

De rest neemt in kleermakerszit plaats rond een groen kleed met wat kussens en kaarsen. En als de twee zichtbaar opgelucht weer verschijnen, wil Hendricks dat iedereen over zijn gevoelens praat aan de hand van een thema.

'Vandaag gaat het over 'opruimen', zegt Hendricks. 'En dan in figuurlijke zin. Wie heeft er een verhaal om te delen?' Kareem neemt het woord. 'Ik ging met een jongen uit. Tenminste, ik vond dat het een date was. Hij zei dat we als vrienden op stap gingen en hij zei dat Muhsin naar de hel gaat omdat hij mensen vertelt dat ze

gewoon homo én moslim kunnen zijn. Zelf doet hij absoluut niet aan seks met mannen. Hij was getrouwd en zou zich nooit verlagen tot anale seks. Maar toen belandden we in bed...'

'Wat heeft dit met opruimen te maken?' vraagt Hendricks. Kareem: 'Nou, hij had allemaal mooie praatjes maar kon niet eerlijk zijn tegenover zichzelf. Zo leid je nooit een volledig leven.' Hendricks legt uit dat dat juist is waar de islam op doelt: een oprecht leven leiden. 'Als je niet eerlijk tegen jezelf bent, ben je dat ook niet tegen Allah. Bij Hem moet je verantwoording afleggen, dus het maakt niet uit wat anderen van je vinden.' Tijdens de ramadan zal de groep dan ook drie keer samenkomen om te bidden. 'Veel homoseksuele moslims slaan de vastenmaand over, omdat ze denken dat Allah hen heeft verlaten. Maar de ramadan gaat over zelfcontrole en over met jezelf in het reine komen, homo of niet.'

Om zelf tot dat inzicht te komen ploegde Hendricks keer op keer de koran door. 'Er staat niets in de koran dat homoseksualiteit



veroordeelt,' zegt Hendricks. 'Er staat eigenlijk alleen dat als twee mannen in het openbaar seks hebben en de daadwerkelijke penetratie door ten minste vier mensen wordt gezien, die mannen gestraft moeten worden.'

Hendricks legt uit dat straffen volgens de koran in gradaties gaat. 'Het ligt er maar net aan hoe je de woorden interpreteert, maar de ergste straf bij bijvoorbeeld het stelen van een appel zou het afhakken van de hand zijn. Maar je kunt ook volstaan door iemand in de gevangenis te stoppen. Allah houdt van mensen, dus waarom zou hij dan voor de wreedste straf kiezen?' Voor homo's geldt volgens Hendricks hetzelfde: 'Waarom zou je met je hoofd naar beneden van een hoog gebouw gegooid moeten worden, zoals er wordt gezegd? Allah heeft het over een straf als sociale controle. Bovendien vind ik het helemaal niet zo gek dat iemand er wat van zegt als twee mensen seks hebben in het openbaar. Meer zou het niet moeten zijn'

BEETJE LUCHT

Faye steekt als ze na afloop buitenkomt een sigaret op. 'Ik ga zo naar mijn vriendin toe,' zegt ze monter. 'Niet verder vertellen, hoor, maar we runnen samen een massagesalon. Als iemand erachter komt dat wij bij elkaar horen, dan raak ik al mijn klanten kwijt. De halqah is het enige waardoor ik een beetje lucht krijg in mijn leven. Kom je volgende week weer?' 

Reageren? reactie@revu.nl

'Er staat niets in de koran dat homoseksualiteit veroordeelt'